

## BREMEN MIZIKACILARI

Bir adamın çok güzel gözlü ince ama çok uzun bir eşegi varmış. Bu eşek ağır işlerde kullanılsa da çiftliğe fotoğrafını görüp gelen herkes onu çok beğenirdi. Bu eşek bi dönem fazla kilo almıştır ve çiftçi bu fotoğraflarını internete koyup eşegi hakkında kötü şeyler yazmıştır. Bunun üstüne eşek sahibinin ona bir şey yapacağından korkup en yakın şehir Bremen'e kaçmıştır. Bir süre böyle gittikten sonra karşısına bir av köpeği çıktı; o da yorulmuştu ve nefes nefeseydi. "Ne böyle soluyorsun arkadaş?" diye sordu eşek.

"Ah, sorma" dedi köpek. "Çünkü yaşlandım; günden güne kuvvetten düşüyorum; artık ava çıkamıyorum. Efendim de bunun üstüne sosyal medyada beni paylaştı ve ben haklı olmama rağmen bir sürü insan benle dalga geçti bu yüzden ekmeğimden oldum ve kaçtım . Ama şimdi ekmeğimi nasıl kazanacağımı bilmiyorum."

"Bak ne diyeceğim, ben Bremen'e gidiyorum. Orada şehir grevine katılacağım; sen de gel, çoğunluk daha çok etkimiz olur . Ben pankart yapacağım , sen de bağırırısın" dedi eşek. Bu öneri köpeğin hoşuna gitti. Birlikte yola çıktılar.

Aradan çok geçmedi, karşılıklarına küçük sıska bir kedi çıktı. Yüzünden düşen bin parçaydı. Eşek, "Senin neyin var iskelet?" diye sordu.

"Ölüm kalım söz konusu olunca insanın gülesi mi gelir?" diye cevap verdi kedi. "Artık eski güzelliğimi kaybettim. Mama reklamlarında oynardım çok güzeldim . Ama hastalığa yakalandım ve sahip olduğum herşeyi kaybettim . Reklam ajansı beni işten attı ve başka bir işe alınmaman için kötü fotoğraflarımı benden izinsiz başka markalara attılar. Şimdi ne yapacağım."

"Bizimle Bremen'e gel; şovdan anlarsın sen . Greve katılacağız sende bize katıl." dedi eşek. Kedi bu teklifi beğenerek onlara katıldı.

Böylece üç kafadar bir çiftliğe geldiler. Avluda bir horoz durmadan ötüyordu.

"Ay sanki hesabın hacklendi neden bu kadar bağırıyorsun.! Neyin var senin?" diye sordu eşek.

"İnternetin iyi olacağını haber veriyorum. Eşim, hanımımın yeni bir post attı da sakın likelamayın.Kimsenin görmemesi gerekir . Yarın iş için adamlar gelecekmiş onlara da benim telefonumdaki özel fotoğraflarımı göstereceklermiş reklamda oynatmak için. Ama reklamın sonu hiç hayra alamet değil" dedi horoz.

"Aman horoz kardeş, bizimle gel, kurtulursun . Biz Bremen'e gidiyoruz; burda kalıp eşyalarını kaybetmekten iyidir. Biz greve gidiyoruz biz pankartları tutacağız sende bağırırısın sesin güzel." dedi eşek.

Bu teklif horozun hoşuna gitti ve hep birlikte yola çıktılar.

Bremen'e bir günde varamadıkları için geceyi geçirmek üzere bir bir teknolojik kafeye

daldılar. Eşekle köpek bilgisayarların durduğu masanın oraya yattılar; kediyle horoz oyun konsoluna girdiler ; horoz kendisi için en emin yer olarak kapının önüne tünedi . Uyumadan önce etrafına bakındı; ta uzakta ufacık bir ışık gördü.

Yoldaşlarına seslenerek bunun pek uzakta denemeyecek bir ev olabileceğini, çünkü oradan ışık geldiğini söyledi.

Eşek, "Öyleyse hemen oraya gidelim, çünkü buradaki barınağımız kötü" dedi.

Köpek açlıktan bayılmak üzere , birkaç kemikle birazcık etin hiç de fena olmayacağını savundu. Bunun üzerine ışığın geldiği yere doğru yürüdüler. Işık gitgide büyüdü ve derken karşılarında çok güzel uzay üssü gibi bir yer çıkmıştı . İlk önce ne olduklarını anlayamadılar ama içeri girmeleri de kolay olmadı. Yüz tanınmasıyla açılıyordu bu yüzden camı kırık girdiler.

Şanslarına içerde insan yoktu rahatça yerleştiler.

Sabah kahvaltılarını ettikten sonra hemen yola koyuldular. Yaklaşık 3 saat sonra Bremene gelmişlerdi. Her taraftan bağırış sesleri geliyordu.

Eşek “ Bu ses de ne boyle bizim grevden mi geliyor acaba?”

Horoz “ evet arkanızı dönün diye bağırdı.”

Her boyuttan hayvan sosyal medyada özel fotoğraflarının paylaşılmasına karşı gelmek için toplanmıştı. İncesi ,kilolusu, uzununu , kısası, güzeli, çirkini...

Bizim yoldaşlar da hemen oraya gidip greve katıldılar. Hepsi kafa kafaya vererek nasıl etki yarattıklarını anlamışlardı . Sonunda bir çözüm bulmuşlardı . Her taraftan polisler durdurmaya çalışsa da kedi ortaya çıkıp dans ederek insanların dikkatlerini çekmeyi sağlıyordu, eşek sırtına köpeği alıp pankartı kaldırmıştı, horoz sesi çıktığı kadar bağıriyordu. Ve sonunda bu çağırışları boş kalmamıştı. Aniden bi arabadan kim olduğu belli olmayan bir adam çıktı.

Adam avukattı . Açıklama yapmaya gelmişti .

“ Değerli hayvanlar,

Hepiniz haklısınız. BU hatayı en kısa sürede telafi edeceğimiz hepinizin verilerini ve fotoğraflarının gizliliğini koruyacağız merak etmeyin.” dedi

Bizimkiler de öyle keyiflendi ki hemen plan yaptılar . Herkes bir ağızdan sevinç çığlıkları atmaya başlamıştı.

Yoldaşlar bir restorana gidip kutlama yaptılar . Çok mutluydular bazıları evine dönebilecekti, bazıları ise işine geri kavuşacaktı. Bu hikayeyi anlatanlar da dinleyen insanlar da iyi bir ders çıkarmış oldu.