

Seçtiğim şiir : Attila İlhan - Yağmur Kaçağı

Yağmurdan Korkmak

Bir gün Meryem her zamanki gibi yürüyüşten sonra evine dönmüş ve eşinin gelmesini beklerken ona yemek hazırlamaya başlamış . Bir anahtar sesiyle kapı açıldı .

' Hayatım ben geldim' dedi Can .

'Hoşgeldin canım , mutfaktayım gel .İş nasıl geçti bugün?'

'Her zamanki gibi işte , git gide daha fazla bulut eğitiyoruz . '

Bu kısımda kafanız karıştıysa hemen bir açıklama yapayım ; Can'ın mesleği bulut eğitmenliği , evet evet doğru duydunuz , gökyüzündeki bulutları alıp yağmur yağmaması için eğitiyorlar .Bu size mantıksız gelebilir ama onların yaşadığı yerdeki yağmur dünyadaki gibi bitkilere , hayvanlara yarar değil . O yağmur insanları birbirinden ayırıyormuş . Söylentilere göre birbirini seven iki insan yan yanayken yağmur yağarsa yağmur bu kişilerden bir tanesini su damlasına dönüştürüp kendine katıyormuş . Bunun sebebi ise insanların küresel ısınmayla afetlerin ve doğanın dengesini bozmasıymış ve yağmur gitgide daha az yağıyormuş . Yağmur da insanlara bu yüzden küsmüş ve cezalandırmak için böyle yapmaya başlamış .Yani anlayacağınız insanlar ve yağmur gitgide düşman olmuş .İnsanlar terapiye gitmeye başlamış yağmur korkuları yüzünden .

'Geçen gün bizim komşu Aslı vardı ya , onun da teyzesi yağmura yakalanmış sevdiği adamla birlikte .' diyor Meryem .

'Aa, geçmiş olsunlarımı ilet . İyiler miymiş peki ?'

' Ymv (yağmurla mücadele vakfı) nın hastanesindelemiş şu an iyilermiş .'

Böyle böyle sohbetler devam ediyormuş . Tam o sırada kapı çalıyor .

'Can abi benim Murat , açsana kapıyı !' kapıdaki Muratmış , Can'ın işten arkadaşı .

Can: ' Murat, senin ne işin var burada gecenin bir saatinde '

Murat: ' Can abi inanamayacağın bir şey oldu, Can abi bittik biz Can abi ...'telaşlı telaşlı konuşarak.

Can : 'Noldu canım söylesene. '

Murat : 'Asit yağmuru bekleniyor ve yağmur yüzünden ölü sayısı gitgide arttı . Bu yüzden Sağlık Bakanlığı birbirine aşık olan insanların görüşmesine el koydu . '

Can ve Meryem çok şaşırılmış çünkü insanlık ve yağmurun savaşı sadece 2 senedir sürmesine rağmen şimdiden git gide aşk karantinaları başlıyordu . İnsanlık için üzücü bir durum . Bir insan sevdiğiyle görüşemeyecekse hayatının anlamı kalır mı ?Her neyse , Murat haberi verdikten sonra gitmiş ve Can ağlamaya başlamış .

'Meryem ben seni görmeden nasıl hayatımı devam ettireceğim . '-Can

'Bi fikrim var .' -Meryem

'Neymiş o ?' -Can

Ve Meryem fikrini anlatmış . Meryem'in fikri Can'la boşanıp ikisinin de başka insanlarla evlenmesiymiş , bu şekilde insanlar birbirlerini sevmediklerini sanacakmış ve yağmur da Can ile Meryem'in aşık olduğunu anlamayıp onları yanyana gördüğünde onlara zarar vermeyecekmiş . İkisi de bu fikri onaylamış . Ve planı uygulamışlar .

Aradan 10 sene geçmiş ve ikisi de farklı insanlarla hayat kurmuşlar fakat her gün mektuplaşıyorlarmış .En son bir gün 10 sene sonra ilk defa buluşmaya karar vermişler ve ikisi de kimseye haber vermeden buluşma noktalarına gitmişler . Birbirlerini gördükleri anda , ne kadar özlediklerini fark etmişler ve ağlamaya başlamışlar her ne kadar birbirlerine sarılmak isteseler de yağmurun fark etmemesi için birbirlerini sevdiklerini belli edecek tüm hareketlerden kaçınmışlar . Yaklaşık üç saat kadar sohbet ettikten sonra tam buluşmayı sonlandırdırlarken bir şimşek sesiyle vücutlarına korku inmiş .

Gök inlemiş ve bizim aşıklar korkudan titremeye başlamış .

Meryem ' Sence bizim oyunumuzu anlamış mıdır yağmur?' diye korkuyla sormuş .

Can :' Bilmiyorum .'

Ve bir yağmur damlası onlara doğru yaklaşmış .

'Kendinizi çok zeki zannediyorsunuz değil mi ? ' demiş damla .

Meryem ve Can hayret içinde bakakalmış .

'Aşk bambaşka bir duygudur , 10 sene görüşmemenize rağmen içinizdeki sevginin azalmamasını sağlayacak kadar tutkulu ve güçlü fakat aynı zamanda bir yağmur damlasını bile kandıramayacak kadar güçsüz bir duygudur . Aşk kendini her yerde belli eder . Birbirinizle temas etmemeniz sizin aşık olduğunuzu anlamamamı sağlamaz . Birbirinize sarılmamış olabilirsiniz ama ben gözünüzdeki aşk dolu bakışları engelleyemezsiniz .Fakat yağmur sizi önceden uyarıyordu . Dünyamızı küresel ısınmayla mahvettiğiniz için bu cezayı hak ediyorsunuz . Şimdi birinizi suya dönüştüreceğim .' demiş damla ve Canın etrafını küçük bi tsunamiye dönüşüp sarmış . Meryem ağlamaya başlamış .

Can haykırmış : 'yağmurdan korktuğumu bilirsen

gözlerim aklına gelirse

elimden tut yoksa düşeceğim

yağmur beni götürecek yoksa beni'

Meryem sevdiği adamı kurtarmak için eline uzanmış fakat ne çare . Damla çoktan Can'ı alıp kendi gibi bir damlaya dönüştürmüştü . İşte bu da Meryem ve Can'ın aşk hikayesinin bitişi olmuş . Meryem bundan sonraki hayatında her zaman istediği herkesle görüşebilmiş çünkü Can'dan başka kimseye aşık olmamış . Meryem o günden sonra ne zaman yağmur yağsa Can'ı hatırlayıp , Can yağmur damlasına dönüştüğü için her yağmur yağdığında dışarı çıkıp yağmurun altında ıslanmış . Can'ın ona mesaj verdiğini düşünüyormuş . Ve bu hikaye de böyle bitmiş .