

Öğrencilerimizin izlenimleri...

Okulumuzun Kardeş Okul Sosyal Etkinlik Kulübü'nün düzenlediği konferansta, Yurttaşlık Derneği'nden gelen temsilcilerle, Savaş, Göç ve İnsan Hakları konulu sunum yapıldı. Benim de katılma şansımın bulunduğu bu etkinlikte, derneğin üyeleriyle çok verimli, empati kurmak üzerine interaktif aktiviteler yaparak, çok zor koşullarda yaşamaya çalışan mültecilerin hayatlarıyla ilgili bilgiler edindik, onları anlamaya çalıştık. Dramatizasyonlar, soru-cevap, beyin fırtınası kısmının da bulunduğu bu etkinlikte, etkinliğe katılan öğrenciler olarak, bunun çok faydalı bir çalışma olduğunu düşündük. Yaşadığımız zor zamanlarda yapılan bu etkinliği, çevremdeki mültecilerin hayatlarıyla bağdaştırınca, kendimi onların yerine koyarak düşünebildim ve kim olursak olalım, yaşadığımız toplumda yardıma ihtiyacı olan insanlarla dayanışma içinde yaşamamız gerektiğini hatırladım.

Nazlı Dinçer L3 F

Neydi mülteci? İrki, dini, tabiyeti belirli bir toplumsal gruba mensup, siyasal düşüncesi, iklim değişikliği, savaş ve iflah olmayan bir yoksulluk nedeniyle zulme uğrayacağından korkarak kaçan kişilerdir. Okul çıkışı bahçede, kütüphanede mültecileri anlamaya yönelik uygulamalar yaptık. Biz mülteci olsaydık; karakolda, alışveriş merkezinde, hastanede nasıl davranırdık, sınırı geçmek için neleri zorlardık. Düşünüyorum da onlar bu hayatı kendileri seçmedi ki.

Miray Ergenç L3 E

İnsan Hakları Haftasını kutlamak üzere 14 Aralık tarihinde okulumuza gelen "Yurttaşlık Derneği" koordinatörleri rehberliğinde mülteci hakları üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu gerçekleştirdiğimiz söyleşide, günümüzde mülteci olmanın zorluğu ve insan hakları kapsamında mülteciliğin dünyadaki sosyal statüsünün ne olduğunu biraz daha yakından görme fırsatımız oldu. Mülteci ve insan hakları konusunu sadece küresel boyutta değil, aynı zamanda ülkemizde de bu konuların nasıl ele alındığına dair bilgiler edindik. Söyleşi sonucunda; dili, dini, ırkı ne olursa olsun bu insanlara bir yardım elinin uzatılmasının, insan olmanın, bir dünya vatandaşı olmanın gereği ve hepimizin sorumluluğu olduğunu daha net anladım.

Seren Özer L3 F

Genel düşünceden farklı düşünen insanlarla gündemimizdeki en önemli konu olan mülteci krizini konuşmak, bir sınır çekip savaşın olmadığı diğer sınıra geçebilmek için uğraş vermek muhakkak ki hepimizin yeni bilgiler edinmesine, bazı düşüncelerimizin değişmesine sebep oldu. Her şeyden önce önyargılarımızın yıkılması için bir referanstı bu söyleşi. Ne kadar tersini söylesek de, hepimiz laf arasında bile olsa ülkemizdeki sığınmacıları kendimiz gibi bir vatandaş saymıyor, onları bir problem olarak görüyoruz. Oysa bu durumda biz de olabilirdik. Biz de, ikinci sınıf vatandaş gözüyle bakılan, hiç tanımadığımız bir şehirde yepyeni bir hayat kurmak zorunda olabilirdik. Bu empati duygusunun amasız ve fakatsız insanın vicdanına yerleşmesinin gerekliliğini öğrendik. Çocuklar, umutlarını yitirdiği, yarına inanmadığı coğrafyalarda yeni hayatlar kuramazlar. Çocukların ihtiyaçları ertelenemez; bizim de elimizi taşın altına koymamız ve harekete geçmemiz gerekiyor.

Hakan Kural L3 D

İnsan hakları haftasında okulumuz mezunlarından Serap Öztürk'le sohbet etme fırsatı bulduk. Kendisi "Sınır Tanımayan Doktorlar"adlı yardım kuruluşunda çalışıyor. Bize

bu kuruluşun amacı, yaptıkları, ve gönüllülerin çalışma şekilleri hakkında bilgi verdi. MSF kuruluşunun savaş bölgelerinde iki tarafla da anlaşması gerektiğini, tüm giderlerin yardımlar sayesinde karşılandığını öğrendik. Dünyada insanlara yansıtılmayan birçok felaket ve savaş bölgesi olduğunu, bilinçlenmenin öneminin tekrar farkına vardık. Bu farkındalık bizde de hiç karşılık beklemeden ve tarafsızca yardım etme ve eyleme geçme isteği uyandırdı. Dünyanın daha çok fedakar insana ihtiyacı olduğunu anladık.

Simay Çakan L3 F

Okulumuz mezunu Serap Hanım'ın MSF (sınır tanımayan doktorlar) kuruluşunu temsilen yapılan işlerin öneminin, kutsallığının bahsedildiği bu konferans beni insani yardımlar ve gönüllülük konusunda aydınlattı. Konferans boyunca savaşla, doğal afetle mücadaleyi, MSF kuruluşuna giden gönüllülerin yapması gerekenler ve yaptıkları hakkında konuştuk. Savaşların arttığı, insanlığın yavaş yavaş unutulduğu bu günlerde herkesin ihtiyacı olan değerli bilgiler paylaşıldı ve farkındalık yaratıldı. Ülkeler arasında ne yaşanırsa yaşansın. Politikalar ne olursa olsun, insan canı söz konusu olduğunda herkes "insanlık" için seferber olmalıdır. Bu dünya hepimizin. "Acı evrensel olmalı, bir çocuğun eline diken batsa insanoğlu yanmalı".

Ceren Gündüz L3 H

Bence de yaşam sınırlardan önce gelir, iyi ki Sınır tanımayan doktorlar gibi kuruluşlar var. İlerde ben de böyle bir yardım kuruluşunda yer almak isterim.

Melike Bakan L3 H

Hayatın içinde eğitim ne güzel! Serap Hanım'ın öncülüğündeki konferansta Kardeş Okul Kulübü sayesinde insan olmanın önemini anladım. Sınır Tanımayan Doktorlar sayesinde geleceğimin nasıl olacağı belirlenmeye başladı. Diğer insanlar mutluyorsa ben mutluyum. Bir çocuk açlıktan ölürken bizlerin en ufak bir şey yapma şansı varsa bile bu yola gönül koymak dünyadaki en büyük iyiliklerden biridir. Sınır Tanımayan Doktorlar gibi ufuk açıcı, yardım sever nice kuruluşlara sahip olmamız dileğiyle

Lara Yıldızhan L3 H